

ΛΕΜΕ «ΟΧΙ» ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ**ΛΕΜΕ «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ - ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ**

Η άδικη και βάρβαρη κυβερνητική πολιτική που εφαρμόζεται στη χώρα έχει οδηγήσει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στην οικονομική εξαθλίωση, στην ανεργία και στην ανασφάλεια για το αύριο. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί και δεν μπορούσε να προβλέψει τα διαλυτικά φαινόμενα που θα προξενούσε στην ελληνική κοινωνία η ένταξη της χώρας στις μνημονιακές πολιτικές και η είσοδος της ξενόφερτης τρόικας από το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Γ. Παπανδρέου την άνοιξη του 2010. Τα Μνημόνια, τα Μεσοπρόθεσμο και όποια άλλη συμφωνία με τους δανειστές – τοκογλύφους δεσμεύουν τις κυβερνήσεις αλλά καταστρέφουν το λαό.

Αυτές οι εφαρμοζόμενες πολιτικές φουντώνουν τη φωτιά που σιγοκαίει κάτω από το καζάνι της δοκιμαζόμενης κοινωνίας και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα οδηγήσουν σε κοινωνική έκρηξη.

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. εκφράζει για πολλοστή φορά την κατηγορηματική αντίθεσή της στην πολιτική που εφαρμόζει η δικομματική κυβέρνηση και στο χώρο της Παιδείας.

Αλήθεια, πόση αναλγησία αλλά και πόσο θράσος χρειάζεται για να αρνείσαι κατηγορηματικά σε όλους τους τόνους προς πάσα κατεύθυνση την πιθανότητα διαθεσιμότητας και απολύσεων στο χώρο της εκπαίδευσης και τώρα, «πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις» να βάζεις φαρδιά-πλατιά την υπογραφή σου στην καταδίκη εκπαιδευτικών με κατάργηση ειδικοτήτων από το δημόσιο σχολείο;

Σήμερα αυτό, αύριο τι;

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα μιλήσει για μια ακόμη φορά για τη «σθENAρή αντίστασή της» στις πιέσεις «για περισσότερο αίμα» και η Κυβέρνηση δια στόματος του Υπουργού Οικονομικών... «δεν βλέπει αντιδράσεις» στο πολυνομοσχέδιο της διαθεσιμότητας, των απολύσεων και της άγριας λεηλασίας μέσα από ληστρική φορολογία.

Σήμερα οι 2.500 εκπαιδευτικοί της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, αύριο η σειρά κι άλλων κι άλλων... να προστίθενται στη στρατιά των πλέον του 1.500.000 ανέργων.

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την, υπό καθεστώς «επιτροπείας», κυβέρνηση που μέσα από μια τυφλή και δίχως κανένα εκπαιδευτικό σχεδιασμό πολιτική, «κόβουν και ράβουν» στα μέτρα των επιταγών της Τρόικας, εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και ζωές εκπαιδευτικών.

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ οδηγούνται στις αγκάλες της ιδιωτικής εκπαίδευσης και οι καθηγητές τους στην ανεργία.

Όμως, όλοι αυτοί **δεν είναι απλοί λογιστικοί αριθμοί και δημοσιονομικοί στόχοι. Είναι ανθρώπινες ζωές, είναι οικογένειες, είναι πολίτες αυτής της χώρας που βλέπουν το μέλλον τους να κατεδαφίζεται.**

Αν κάποιος πιστεύει ότι η τραγωδία τελειώνει εδώ, πλανάται πλάνη οικτρά.

Τα λειτουργικά πλεονάσματα που θα οδηγήσουν σε οργανικά πλεονάσματα, αυτοί που «αδυνατούν» να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τάξης, οι κάθε είδους «ορθολογικές» συγχωνεύσεις, είναι το σκηνικό που, ολοφάνερα, ετοιμάζεται για το Σεπτέμβριο.

Μέσα σ' ένα τέτοιο δυσμενέστατο τοπίο πόση... αισιοδοξία απαιτείται για να πιστέψει κανείς ότι η σχεδιαζόμενη αξιολόγηση, που έχει έντεχνα υποχωρήσει προς χάρη της αυτοαξιολόγησης, δεν θα είναι η επόμενη «κερκόπορτα» της διαθεσιμότητας και των απολύσεων;

Κι ενώ όλα αυτά συμβαίνουν συνθέτοντας ένα εφιαλτικό σκηνικό, ο νέος Υφυπουργός Παιδείας κ. Συμεών Κεδίκογλου αρμόδιος για τα θέματα και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί σε συνάντηση το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Ε. Για να συζητήσουν τι; Το πώς και πότε θα έρθει κι η σειρά των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας; Για να δοθούν διαβεβαιώσεις πως η φωτιά δε θα φτάσει στο δικό μας σπίτι; Για να δοθούν για μια ακόμη φορά απίστευτης θρασύτητας υποσχέσεις πως δε θα υπάρξουν άλλες δυσμενείς εξελίξεις;

Φτάνει πια ο εμπαιγμός και η απαξίωση.

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. έχει καταθέσει ξεκάθαρες θέσεις για κάθε ζήτημα που αφορά τη δημόσια εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς. Η συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν γίνει θέσεις του Κλάδου και είναι καταγεγραμμένες στο πλαίσιο διεκδικήσεων που επανειλημμένα έχει δοθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας από το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, υπό τις συνθήκες που διαμόρφωσαν οι βίαιες εξελίξεις των τελευταίων ημερών, είναι περιττή. **Είναι, πλέον για εμάς, προαπαιτούμενο για κάθε είδους... καλόπιστη συνάντηση η άμεση ανάκληση των εφιαλτικών διατάξεων του πολυνομοσχεδίου που οδεύει προς ψήφιση στη Βουλή.** Δεν μπορεί να συζητάς «περί

ανέμων και υδάτων» μ' αυτούς που διαλύουν τη δημόσια – δωρεάν εκπαίδευση και απολύουν εκπαιδευτικούς.

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., σταθερή την προάσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, ζητά την άμεση ανάκληση του πολυνομοσχεδίου των απολύσεων και καλεί το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να απαντήσει μ' ένα ηχηρό ΟΧΙ στην πρόσκληση του κ. Υφυπουργού.

Καλεί επίσης όλες τις παρατάξεις στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να αναλογιστούν, επιτέλους, την κρισιμότητα των περιστάσεων και να συμβάλλουν στην άμεση συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ώστε να οργανώσει τη δράση του απέναντι στην επίθεση που δέχεται η ελληνική εκπαίδευση και ο Έλληνας εκπαιδευτικός.

Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. απευθυνόμενη στους βουλευτές θυμίζει ότι είναι εντολοδόχοι των πολιτών αυτής της χώρας και όχι της Τρόικας και των δανειστών. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να εξαθλιώνουν τις ζωές μας. Ας σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και ας πουν ένα γενναίο «ΟΧΙ» στις επιταγές όσων σχεδιάζουν και στις επιθυμίες όσων επιχειρούν να εφαρμόσουν τις απάνθρωπες και ανάλγητες αυτές πολιτικές.

Τέλος, καλούμε όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, όλους τους πολίτες αυτής της χώρας σε μαζική συμμετοχή:

- ✓ στο παλλαϊκό Συλλαλητήριο τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 στην Πλατεία Συντάγματος στις 8:00 μ.μ. και
- ✓ στην 24ωρη Γενική Απεργία την Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 και στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 πμ.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ

Για τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μάνος Ανδρουλάκης

Σωτήρης Γεωργόπουλος